

Interview door Mevr. E. Wauters-Hanicq over



Norfolk Terriers van de liefhebberskennel “BOOMER”.

Komende van de paardenpassie, de meest nobele verovering van de mens, tot de trouwste en eerlijkste gezelschapsvriend “de hond”, is geen gewone zaak. Dit is nochtans was Claire Achenbach is overkomen. : Ervaren paardrijdster, wedstrijdkampioene gedurende ongeveer 20 jaar, stichteres van de Belgische Paardencup voor jongerenwedstrijden, evenals organisator van nationale en internationale wedstrijden voor poneys met kinderen, was het op zekere dag liefde op het eerste gezicht voor onze kleine terriertjes.

Dat gebeurde acht jaar geleden, toen ze paarden ging bekijken met de bedoeling er een aan te schaffen, doch er geen naar haar zin vond. Die dag, bij de stallingen, zag ze een klein hondje, een Norfolk Terrier, waarvoor ze onmiddellijk bezweek. Zoals ze zonder terughouding de paarden had gewaardeerd, zo werd het een echte passie voor deze die ze vandaag beschrijft als verafgode “kleine duiveljes” met een stalen karakter. Het voorwerp van deze plotsche bevlieging, zonder zichzelf rekenschap te geven van het feit dat hij de bewondering wekte van de dame die langs de stallingen wandelde, kwam haar tegemoet en kwijsde met zijn staart om haar goeddag te zeggen. Het ijs was gebroken en onze vriendin deed er niet lang over om haar beslissing te nemen. Terug thuis belde ze een vriendin in Engeland en vroeg haar een evenbeeld van dit kleine wonder te vinden, dat ze zojuist had leren kennen. Het is also dat Claire haar eerste Norfolk heeft geadopteerd nl. een reu met de naam “Boomer”.

Claire is niet verlegen om te erkennen dat ze haar grote liefde “honden” noemt. Trouw aan haar eerste liefde heeft ze nog steeds, achter in haar tuin, paardenstallen, waar nog een tiental paarden verblijven. Het enige verschil met het verleden is het feit dat haar dochter, tot haar grote vreugde, haar is opgevolgd en opnieuw is begonnen met paardrijden.

Momenteel deelt ze haar leven en haar eigendom met twaalf van deze deugnieten: zes reuen en zes teven, die in en uit het huis gaan naar believen, op af galoperend in de tuin. Claire heeft “BOOMER” als kennelnaam gekozen ter herinnering aan haar eerste Norfolk, waaraan ze met veel emotie terugdenkt en waarover ze zonder uitzondering praat.

Als Amerikaanse van vaders kant, verdeelde ze haar jeugd tussen Achenbach (Pennsylvania) en België, alvorens zich na de tweede wereldoorlog, definitief bij ons te vestigen. Dat heeft haar niet belet om haar vrije tijd te delen met verschillende soorten dieren, waaronder wel te verstaan, de meerderheid “hondjes”. Als U bij toeval naar een show gaat, verbaas U dan niet als U onze vriendin ziet achter het stuur van een geheel witte mobilhome Peugeot. Volgens haar is dat het beste vervoermiddel om te reizen met haar kleine troep hondjes.

Om te besluiten willen we U eraan herinneren dat Claire Achenbach in ons clubbestuur een dubbele functie vervult, nl. als vertaaler en puppy bemiddelaarster.

Eveline Wauters-Hanicq
Vertaling M. Van Brempt.

